



Voor iedereen van 50-plus

Verslag dagtocht Delft en Den Haag, 26 juli 2019

Aantal deelnemers 57.

Iedereen was ruim op tijd voor vertrek op het plein aanwezig. Ik was zelf een van de laatsten, terwijl ik er toch om 7:50 was, tijd om aanwezig te zijn 8:00 uur, vertrektijd 8:15 uur.

We vertrokken dus op tijd naar Delft, museum de Porceleyne Fles, waar op de bovenverdieping de koffie met appelgebak klaar stond. Geheel in stijl met het Delfts blauw.

Daarna werd de groep in 2 gesplitst voor een rondleiding met gids. Deze was zeer informatief en heel interessant.



De Porceleyne Fles

Het productieproces

1. Product uit gietvorm
2. Na 1^{ste} keer gebakken
3. Met sjabloon er op geschilderd
4. Afgebakken product



Uitleg door onze gids

Uitleg door de gids. Het beeldmerk van Royal Delft. Als dit ergens op staat weet je dat je een origineel product uit hun fabriek hebt. De letters geven aan door wie het beschilderd is en in welk jaar.



Porselein in alle vormen

Er werd niet alleen porselein
gemaakt maar vroeger ook
tegels en andere
versierselen voor in huis en
er buitenshuis. En ook



Porselein in alle vormen

.....tableaus ! En zelfs....



Porselein in alle vormen

..... bankjes en kleding !

Als afsluiting kom je door de winkel waar flink wat gekocht werd.



Lunch en boottocht door Delft

Helaas moest de bus verplaatst worden waardoor we te voet naar de aanlegplaats voor de rondvaart moesten lopen, +/- 300 meter.

De instap in de boten was hier inderdaad wat moeilijk waardoor een aantal mensen uiteindelijk besloten om liever een leuk terrasje op te zoeken.

De anderen hebben van de rondvaart kunnen genieten. Wij hadden er dan ook een gids bij, een kunststudente, die ons veel leuke informatie gaf en onderweg werden we voorzien van water.



Den Haag, Scheveningen, en afsluiting

Na de boottocht stond de bus op ons te wachten en kregen we een rondtour door Den Haag. De chauffeur heeft veel verteld over de gebouwen en parken.

Hierna hebben we nog 3 kwartier genoten van het strand van Scheveningen. Eigenlijk wat aan de korte kant maar wel lekker.

Dan naar de locatie voor het afsluitend diner, De Engel in Houten. Dat was ook heel goed verzorgd en ruim voldoende.

Het 1ste drankje bij het diner heb ik, uit naam van de PVGE, aangeboden aan de deelnemers. De vegetariërs vonden hun gerecht ook heel lekker en inventief.

Tenslotte waren we om 21:15 uur terug in Veldhoven.

Aan de reacties te horen was dit een zeer geslaagde dagtocht.

