

12-daagse busreis naar Noord-Spanje (Baskenland)

dinsdag 14 t/m zaterdag 25 juni 2016



Onbekend, maar zeker niet onbemind: Noord-Spanje. We nemen u mee naar Navarra, Baskenland en Cantabrië. Geniet van de verrassend groene natuur en prachtige cultuurschatten die dit gebied rijk is. Ontdek Baskenland met steden als San Sebastian en Bilbao. Ga mee naar het Nationale Park Cabarceno waar u kunt genieten van rotsen, meren en een keur aan exotische dieren. Met mooie kustlijnen, historische steden als Santander en Burgos en een indrukwekkende natuur is Noord-Spanje een schitterende bestemming.

14 juni 2016 – Heenreis Veldhoven-Poitiers

Vertrek vanuit Veldhoven. Onderweg zullen diverse tussenstops gemaakt worden, waaronder een tussenstop voor koffie/thee en gebak.

In het begin van de avond verwachten wij aan te komen bij ons overnachtingsadres in de omgeving van Poitiers. Diner in het hotel.

Rest van de avond naar eigen inzicht te besteden.

15 juni 2016 – Aankomst Pamplona

Na het ontbijt vervolgen we onze reis. Via Bordeaux rijden we naar de duinenkust van de Golf van Biskaje, waar een lunch voor u klaarstaat.

Aan het eind van de middag bereiken we de Spaanse grens en ongeveer een uurtje later ons hotel in Villava, bij Pamplona, waar we de komende 4 nachten zullen verblijven.

16 juni 2016 – Pamplona en Sos del Rey Catolico



Vanochtend bezoeken we de stad Pamplona, hoofdstad van Navarra. Hoewel de stad bekend is om het stierenrennen, is het een verrassend leuk stadje met nauwe, gezellige straatjes en een fijne sfeer! We verkennen de stad te voet onder leiding van een gids. De belangrijkste bezienswaardigheden zijn de gotische kathedraal en de citadel, waaruit de oorsprong als vestingstad duidelijk zichtbaar wordt.



In de middag maken we een tocht door de omgeving van Pamplona. We passeren onder andere Sanguesa, een belangrijke plaats op de bedevaartsroute naar Compostela, en Sos del Rey Catolico. In dit middeleeuwse stadje lijkt de tijd te hebben stilgestaan. Het stadje is als geheel één groot monument. Vooral de Palacio de Sada en de middeleeuwse Markthallen zijn bezienswaardig! Aan het eind van de middag keren we terug in ons hotel in Villava.

17 juni 2016 – San Sebastian



Vandaag bezoeken we de mondaine badplaats San Sebastian, oftewel: Donostia. De Baskische stad is verkozen tot culturele hoofdstad van Europa in 2016. Vooral geliefd bij de Spanjaarden zelf door de prachtige ligging aan de baai. Daarnaast wordt San Sebastian geroemd om zijn gastronomische kwaliteiten. U maakt vandaag uitgebreid kennis met San Sebastian onder leiding van een gids. We zullen onder andere het imposante strand genaamd Playa de la Concha bezoeken, het oude stadsdeel van San

Sebastian genaamd Parte Vieja, het paleis Miramar en het plein van San Sebastian, Plaza de Constitución.

18 juni 2016 – Estella en Rioja Alavesa



Na het ontbijt rijden we naar Estella. Onderweg passeren we Puente la Reina, een belangrijk knooppunt op de bedevaartsroute. Vooral de Romaanse brug over de rivier de Arga is een korte stop zeker waard! Het ommuurde Estella is één grote verzameling paleizen, kerken, herenhuizen en bruggen. Het wordt niet voor niets het 'Toledo van het Noorden' genoemd. Het is heerlijk rond-dwalen door het oude centrum van dit stadje! In de middag rijden we naar de wijnstreek Rioja Alavesa, de kleinste van de drie wijngebieden van Rioja. De streek ligt ingeklemd tussen de bergen en de

oeveren van de Ebro wat een schitterend landschap oplevert. Uiteraard zal vandaag geproefd worden van de lokale wijnen in één van de bodega's.

19 juni 2016 – via Bilbao naar Suances



We verlaten Pamplona en rijden naar Bilbao. Een gids begeleidt ons tijdens een stadsrondrit. U ziet de belangrijkste bezienswaardigheden zoals het stadhuis en de Santiago kathedraal. Hierna bezoeken we het wereldberoemde Guggenheim museum van Frank Gehry. Het futuristische gebouw, dat een schip voorstelt, is zeer kenmerkend door zijn unieke architectuur. Ook de binnenkant van het gebouw en de collecties zijn een lust voor het oog. In de middag hebt u vrije tijd in Bilbao. U kunt bijvoorbeeld in het Guggenheimmuseum

blijven of een bezoek brengen aan het Doña Casilda park met een fontein met licht- en geluidseffecten, een eendenvijver en prachtige wandelpaden.

Aan het eind van de middag vervolgen we onze reis naar ons hotel in Suances. Hier verblijven we 5 nachten.

20 juni 2016 – Santillana en Comillas



We bezoeken de grot van Altamira, de oudste grot van Spanje. De grottekeningen zijn volgens schattingen zo'n 18.000 jaar oud. De originele grot is niet meer toegankelijk, maar de grot is perfect nageemaakt in een replica met de prachtige tekeningen. Daarna gaan we naar Santillana. Het middeleeuwse centrum van de stad is geheel in tact gebleven. 's Middags vervolgen we onze weg naar Comillas, waar we het paleis El Capricho van Gaudi bewonderen. Tevens bekijken we het paleis van Sobrellano en het indrukwekkende universiteitsgebouw.

21 juni 2016 – Dagtocht Santander en Nationaal Park Cabarceno



In de ochtend bezoeken we de stad Santander. Vanuit ons hotel vertrekken we naar het centrum van de stad. Santander ligt aan de Cantabrische Zee en heeft prachtige zandstranden. We maken weer een stads-wandeling, ook weer onder leiding van een gids. De stad heeft vele bezienswaardigheden zoals de kathedraal en het prachtige Palacio de la Magdalena. In de middag zullen we een bezoek brengen aan het nationale park Cabarceno. U kunt er genieten van de natuur met indrukwekkende rotsen en meren.

Daarnaast beschikt het park over maar liefst 100 diersoorten vanuit 5 continenten. Het is één van de mooiste parken ter wereld!

22 juni 2016 – Burgos



Na het ontbijt vertrekken we vanuit ons hotel in Suances richting de stad Burgos. Via een prachtige route met groene landschappen, hoge bergtoppen, bossen en valleien komen we aan in de historische stad. Met een lokale gids maakt u een wandeling door het oude centrum. De stad heeft veel bezienswaardigheden waaronder de gotische Santa Maria kathedraal, het Casa del Cordon en de uitgebreid versierde stadspoort. Aan het einde van de middag rijden we terug naar ons hotel waar het diner voor u klaarstaat.

23 juni 2016 – Nationaal Park Picos de Europa



De dag start met een rit door de kloof van La Hermida. Een diepe kloof, uitgesleten door de rivier Deva. De weg slingert zich tussen hoge rotswanden en loopt door de groene vallei. Vervolgens passeren we het klooster Santo Toribio. Eindbestemming van de rit is Picos de Europa, het oudste Nationale Park van Spanje. U kunt het gebied bekijken vanuit een kabelbaan (niet inclusief), vanwaar u een prachtig uitzicht heeft.

24 juni 2016 – Vertrek Spanje

Vandaag beginnen we aan de terugreis richting Nederland. Via Bilbao en San Sebastian rijden we naar Frankrijk. We overnachten in de omgeving van Poitiers, waar we rond dinertijd zullen arriveren.

25 juni 2016 – Terugkomst Veldhoven

Na het ontbijt beginnen we aan het tweede deel van onze terugreis met een tussenstop in Scherpenheuvel voor het afscheidsdiner.

