

**Busreis Heusden & Haps - 14 juli 2023**

Bij de opstapplaats was, op 1 persoon na, iedereen aanwezig. We vertrekken om 09:00 uur precies. Voor de zekerheid rijdt de chauffeur op ons verzoek langs het d'Ekkerplein, misschien staat de afwezige daar per vergissing? Nee dus.



Om op tijd bij de boot in Heusden aan te komen moeten we verder.

Op het Burchtplein in Heusden worden we afgezet.



Verder kan de

bus niet komen omdat Heusden een vestingstad is, omringd door water met smalle straatjes met kinderkopjes en klinkers.

Dan is het nog 5 minuten wandelen naar de boot. Niet voor hen die wat slechter ter been zijn, tel daar maar gerust 10 minuten bij door de Heemtuin.

Op de boot krijgen we koffie met gebak. En veel informatie over de omgeving, de Maas, de Bergse Maas, de bruggen en sluis, de woningen en woonboten.

Het is gelukkig mooi zonnig weer zodat we boven op het dek zitten.

Om naar beneden, het restaurant en de wc te gaan, moet je een heel steil trapje af.

Maar wat een leuk plaatsje is Heusden, de huizen "aangekleed" met bloemen en attributen.

Veel kleine winkeltjes, terrasjes, en nog meer te bekijken.



Jammer genoeg hebben we daar niet veel tijd voor.

We laten Heusden achter ons en vertrekken naar Zeeland waar de lunch voor ons klaar staat bij restaurant het Witte Huis.



Daarna op weg naar Haps. Bij de Aalshof worden we ontvangen door de gastvrouw, eigenaresse, boerin, animator. Ze verteld allerlei weetjes over de kip en het ei. Zoals dat ze 2 kooien met elk 100 legkippen hebben met 2 haantjes op elk 100 hennen.

Elke 3 jaren worden deze vervangen door jongere exemplaren. De hennen leggen elke dag 1 ei. De eieren worden verkocht en op de Aalshof maken ze er ook advocaat van. Dat hebben we geproefd. 4 verschillende. De eerste met alleen ei en alcohol, dan een met pure chocolade, de volgende met amaretto en de laatste met whisky. Gelukkig waren het kleine glaasjes maar er werd van genoten. We hebben veel gelachen om de verhalen van Connie. Of kwam het door de drankjes?

Nog wat nagenieten in de grote boerderijtuin met het bekijken van de kippenkooien en rennen, de schapen en de bloemen-/ en moestuin.





Ook het winkeltje met de kippenprodukten krijgt de nodige klandizie.

Overigens zit er ook nog een bed en breakfast bij de Aalshof, gebouwd van stobalen die bedekt zijn met leem



De laatste stop is het dineradres in Deurne bij restaurant/feestzaal de Zwaan. Bij goed eten napraten over deze gezellige dag. Wat wenst een mens nog meer? Iedereen die mee geweest is heeft weer een leuke herinnering aan deze dag overgehouden.

Vooraf Ineke bedankt, voor wie het de laatste dagtocht als reisbegeleidster was.