

Dagtocht: Kastelentocht, 19 augustus 2022

Om 8:15 uur verzamelen op het plein in D'Ekker. Zoals gewoonlijk zijn de meeste deelnemers al voor die tijd aanwezig. We missen deelnemers, niet afgemeld, jammer voor de mensen op de wachtlijst. Maar uiteindelijk zijn we nog met 59 personen.

Er wordt regen verwacht, hopelijk niet waar wij naar toe gaan.

Deze keer een jonge chauffeur, Kevin, die op stap gaat met ons, senioren.

Om 8:15 vertrekken we richting Maarsbergen waar de koffie met gebak op ons wacht in restaurant de Weistaar.



Gids Aart stapt bij ons in de bus om te vertellen over het gebied waar we door rijden

De Gelderse valei, daar is veel veeteelt. We rijden richting Leersum, langs een golfbaan die aangelegd is door een Rotterdammer die op die plek wilde gaan boeren wat niet lukte. Richting Maarsbergen dat al eeuwenoud is. Onder de A12 door dat in deze contreien "het hazenpad" heet omdat aan het eind van de 2^e wereldoorlog de Duitse bezetters hierover wegvluchtten.

De Utrechtse heuvelrug, die maar 3,5 km breed is, ontstaan na de ijstijd door het omstuwen van de grond. Via Rhenen richting Zeist en vervolgens

richting Soest. Dit Krommerijn gebied bevat veel landhuizen en kastelen. Van de kastelen was niet veel te zien behalve de oprijlanen. De "heren" houden van privacy waardoor de bomen het uitzicht op hun woningen beperkt. We krijgen wel wat verhalen uit het verleden te horen. Zoals dat koning Wilhelm van Duitsland hier een onderkomen heeft gevonden in Huize Doorn. Hij had een verzameling van 600 uniformen. Er staan mooie villa's en huizen. De kleur van de luiken geeft aan bij welk kasteel deze stulpjes hoorden. Bij sommige kastelen staat een slangenmuur, deze houdt de warmte vast waardoor de druiven goed groeien.



Bij kasteel Sterkenburg staat een duiventoren. Vroeger mochten alleen de hoge heren duiven houden omdat dit als delicatessen werd beschouwd dat niet verspild mocht worden aan het volk.



Kasteel Leeuwenburgh in Langbroek is beter te zien vanaf de boot.

Na deze rondrit gaan we terug naar restaurant de Weistaar voor de lunch. Deze is goed verzorgd. Na de lunch is er nog tijd om rond te kijken in het inspannende museum met

botervloten, werktuigen uit het verleden, borduurwerkjes e.v.
Er is een klein winkeltje met producten uit de streek en meer lekkernijen. Ook nog een inbandige minigolfbaan en feestzalen.



Dan vertrekken we naar de boten. Er moet op een andere plek opgestapt worden dan verwacht. Niet in Utrecht, daar begint vandaag de Vuelta, maar bij een pannenkoek restaurant in het buitengebied. Het is nu wel een stukje lopen dat niet door alle deelnemers makkelijk te overbruggen is. We moeten 10 minuten wachten voordat de boten arriveren. De groep wordt gesplitst.



Het instappen is nog een hele klus, vanaf een steigertje de boot in 3 treden naar beneden met onderaan een stoel als obstakel.

Maar het lukt. De ene boot heeft een kapitein die veel te vertellen heeft over wat er te zien is op de oevers, de andere kapitein heeft hier nog nooit gevaren dus die weet er niets van. Hier wordt 5 keer een klein stukje van een bandje gespeeld. Het is warm aan boord, geen drinken en ook geen wc. De ramen gaan open, bij een regenbui dicht en daarna weer open voor frisse lucht. De temperatuur is voor sommige niet uit te houden. Er worden een paar deelnemers niet goed en moeten uitstappen ook moet er een sanitaire stop gemaakt worden onderweg. Wel is er mooie natuur te zien en zijn er kanovaarders en suppers op het water.



Na de boottocht moet weer dezelfde afstand overbrugd worden om bij de bus te komen. Bij de dinerlocatie in Houten is iedereen wel aan een verfrissing toe.

Het diner van tomatencrèmesoep, kippenborstfilet en ijs met slagroom laat ieder zich goed smaken.

