

Dagtocht: Sluizentocht vanuit Maastricht, 22 juli 2022

Op vrijdag 22 juli was het zover. Onze tweede dagtocht dit jaar. Om 08.30 uur waren de meeste deelnemers al op het kerkplein aanwezig. Een volle bus, 55 deelnemers, 5 uitvallers op het laatste moment door Corona. Deze keer ook een aantal mensen die voor het eerst met ons megingen. Nadat iedereen zich heeft gemeld konden we "boarden" en vertrekken. Rein was onze chauffeur en gastheer.

Om 10.45 uur kwamen we aan bij de aanlegsteiger van de boot in Maastricht, eerst nog een paar treden op en een stuk verder weer een paar treden af naar de loopplank. Degenen met een rollator werden geholpen deze obstakels te overbruggen. Voor het instappen werd er van de meesten een foto genomen die men na afloop van de boottocht kon kopen tegen €7,00 per stuk. Daar werd door velen gebruik van gemaakt en gezien als een mooie herinnering. Onze tocht van ongeveer 4 uur begon. We werden ontvangen met koffie en een lekker stuk Limburgse vlaai.



De weergoden waren ons goed gezind. Prachtig weer, aangename temperatuur waardoor velen ook op het dek konden genieten van de mooie natuur en de omgeving.



De kapitein vertelde uitgebreid over de bijzonderheden die langs de route lagen. De route ging o.a. over de Maas richting België, Zuid-Willemsvaart, Albertkanaal en weer terug over de Maas naar Maastricht.

Tijdens deze tocht passeerden we 4 sluisen. De grootste was de Sluis van Ternaaijen die het Albertkanaal met de ca. 15 meter lagere Maas verbindt. Een bijzonder spectaculair schouwspel.

Tijdens de boottocht konden we genieten van een lunch die bestond uit diverse brood/broodjes met een soort "kalte platte" en yoghurt als toetje. De koffie en thee lieten hierbij nogal op zich wachten.

Bij aankomst terug op de kade in Maastricht stond de bus weer op ons te wachten. Deze bracht ons daarna voor een kort bezoek naar Valkenburg. Voor een paar liefhebbers had Marije een wandeltocht uitgezet van ongeveer één uur.

Marije fungeerde als gids met behulp van haar iPhone. Omdat we verder van het startpunt waren afgezet dan gepland moest er even wat worden aangepast.



Om de juiste weg te volgen en gelijktijdig nog tekst en uitleg van de bezienswaardigheden te vertellen is wel wat veel gevraagd. Vandaar dat dat laatste door Johan werd overgenomen. Valkenburg, het is echt de moeite waard om een rondwandeling te maken maar er moet wel de tijd voor worden genomen.



De overige deelnemers vonden al snel een terrasje in Valkenburg en genoten van een verfrissend drankje of ijs. Om 17:15 uur vertrok de bus richting Thorn.

Als afsluiting van de dag genoten we van een heerlijk 3-gangen diner bij restaurant "Old Thoare" in Thorn.

Rein de chauffeur, liet nog een staaltje manoeuvreerkunst zien door de bus, voor ons op een onmogelijke manier, voor het restaurant af te zetten. Petje af daarvoor!

Het diner bestond uit runderbouillon, kipfilet, diverse groenten, frites, aardappelkroketten en als toetje een heerlijke ijscoupe. Ook dit was perfect zoals het weer en de hele reis.



Na afloop heeft Rein ons om 21.00 uur weer veilig in Veldhoven afgezet.

Uit alle reacties hebben we begrepen dat het voor iedereen een geslaagde dag is geweest. Zodanig zelfs dat gevraagd werd naar de volgende reis "Kastelentocht en boottocht over de Kromme Rijn" op 19 augustus. Maar helaas, deze is reeds voor 100% volgeboekt.