

**Dagtocht: Kagerplassen en Schrobbeleer, 22 april 2022**

We vertrekken om 8:15 uur met 30 deelnemers richting Utrecht met Anton als chauffeur en Ineke als reisbegeleidster.  
Na een welkomstpraatje volgt een rustige tocht onder de zon. We treffen het met het weer.  
We rijden door de Betuwe waar de bloesem aan de fruitbomen staat.



De koffiestop is in Leerbroek, bij "onder de pannen".  
Met een lekker gebakje.



We vervolgen de dag richting Lisse waar de boot op ons wacht.

In de Ringvaart Haarlemmermeer liggen 2 bruggen, de Kaagbrug en daarnaast de spoorbrug. Omdat deze bruggen niet hoog genoeg zijn om de boot er onderdoor te laten varen moet de boot zakken. Dit wordt gedaan door veel water in de boot te pompen waardoor deze lager komt te liggen. Ook de stuurhut zakt. De passagiers die op het dek zitten moeten blijven zitten, dus niet opstaan!, anders zijn ze hun hoofd kwijt.



Onderweg op de boottocht worden er broodjes geserveerd met koffie thee. Dit is wat magertjes, we missen iets warmes er bij. Het is nog vroeg in het seizoen en buiten de schoolvakanties om. Daardoor zijn er op de Kagerplassen vandaag niet veel bootjes of andere vaartuigen. Het waait ook behoorlijk waardoor er veel golfslag is.

Ook een aantal verloederde boten liggen afgemeerd.



De Kagerplassen worden omringd door polders die leeggepompt/drooggelegd zijn door middel van molens. Elke polder had/heeft een eigen molen die dat deed/doet. Was de molen rood geschilderd dan was de molenaar daarvan katholiek.



Weer terug op de aanlegplaats, 3 kwartier te laat, staat de bus gereed om te vertrekken richting Tilburg. Het is de vrijdagmiddag voor de meivakantie dus is er veel verkeer. Doordat de boottocht langer duurde dan gepland en ook door het oponthoud op de weg komen we later dan gepland bij de fabriek "Schrobbelèr".



Daar krijgen we een beleving, ik weet niet hoe ik het anders moet noemen. We worden hartelijk ontvangen in het Brabants bruin café, met koffie met een warme Schrobbelèr met slagroom.



We krijgen van Bart een uitleg over het ontstaan van de naam en dit drankje, opgevrolijkt met wat kwinkslagen. Bijvoorbeeld: De è klank klinkt als de "ai" in autoritair. Dan nog een borrel Schrobbelèr, deze keer een koele, zo uit de fles. Vervolgens een rondleiding door de verschillende ruimtes van de fabriek met een proeverij en uitleg over het maakproces.



Overal  
in het

gebouw zijn tableau's geschilderd met Schrobblèr als rode draad.



Weer terug in het café krijgen we nog een borrel nu een met met ijs. Ook worden we getraceerd op accordeonmuziek van Brabantse liedjes met zang van Johan. Deze Johan heeft overigens ook de muurschilderingen gemaakt.

Het was er super gezellig!

Dan vertrekt de bus voor de laatste etappe, naar Casteren.

In restaurant "De Kruidenlucht", een bekend adres voor bustochten, genieten we van een 3-gangen diner.

Het laatste stukje naar Veldhoven is dan nog maar een kort ritje.

Het was weer een gezellige dag. Ieder bedankt daarvoor!