

## Dagtocht naar Gorinchem en Slot Loevestein



Na ruim twee jaar wachten, door Corona, kon de dagtocht dan eindelijk weer plaatsvinden. Er waren gelukkig voldoende aanmeldingen, maar op het laatste moment helaas toch nog wat af- en ziekmeldingen.

Gelukkig hadden we onze tocht gepland op 20 juli, de dag na de hitte en de temperatuur was helemaal goed!

De Kras bus stond precies om 09.00 uur bij de Clemenskerk en de deelnemers konden al snel plaatsnemen. Het verkeer

zat mee, gelukkig geen file, dus we waren ruimschoots op tijd bij het restaurant, op de markt van Gorinchem, waar koffie met gebak werd geserveerd.

Daarna werd de groep gesplitst, om met de twee gidsen mee te gaan voor een stadswandeling in deze prachtige vestingstad. Deze was lang, 1,5 uur, maar we werden heel enthousiast rondgeleid. Mooie verhalen en mythes vanuit het verleden.

Teruggekomen bij het restaurant, om te lunchen, kwam de regen met bakken uit de hemel!

Gelukkig zaten we onder de overkapping, dus bleven mooi droog.



Na de lunch begaven wij ons weer naar de bus, om ons vervolgens naar Slot Loevestein te laten rijden. Een prachtige rit door het landschap, richting de parkeerplaats van het Slot.

Weer even een flinke wandeling om daarna te kruipen en te klimmen door de smalle gangen van het Slot, maar zeer de moeite waard!

Na de bezichtiging reed Peter, onze chauffeur, ons naar Terheijden waar we in Restaurant "de Gouden Leeuw" een heerlijk 3-gangenmenu kregen opgediend.

Rond 20.30 uur waren we weer in Nuenen, terugkijkend op een mooie dag!



De PVGE reiscommissie wil graag alle deelnemers danken voor de gezelligheid en deelname! Wij hopen u weer terug te zien op onze komende dagtocht!

Jan Dijstelbloem dank voor de mooie fotoreportage!

En Peter, onze chauffeur, dank voor de fijne rit en jouw prachtige verhalen!

Namens de PVGE reiscommissie,

Nelly Amelink