

## Verslag 10-daagse busreis Schotse Hooglanden - 14-23 augustus 2023

Eindelijk was het zover! Wat hadden we naar deze reis toegeleefd. Op maandagmiddag 14 augustus stapte een gezelschap van 42 personen in Nuenen in de Top Class \*\*\*\* touringcar van Kras voor onze reis naar Schotland, het land van de kastelen en fascinerende natuur. We vertrokken keurig op tijd richting IJmuiden voor de overtocht naar Newcastle. Eenmaal aan boord installeerden we ons in de hut en de meesten zochten daarna de zonnige Sky-bar op om met een lekker drankje te genieten van de afvaart en daarna konden we genieten van een heerlijk buffet.

Eenmaal in noord-Engeland zetten we koers richting Glasgow met een stop in het Schotse Gretna Green, de befaamde trouwlocatie. In regenachtig Glasgow hebben we een stadstour gemaakt onder leiding van een plaatselijke gids, die erg trots was op haar stad en ons in rap tempo door de imposante kathedraal wist te loodsen. (Onderweg zagen we nog de achtergebleven afzettingen van de wereldkampioenschappen wielrennen). Vervolgens gingen we vol verwachting naar ons hotel ver buiten Glasgow in Renfrew, hetgeen helaas niet aan de verwachtingen voldeed. Maar na het nodige gemor kregen we de dag erna toch een veel beter menu en een drankje als genoegdoening aangeboden.

Woensdag bezochten we de eerste van de vele prachtige kastelen waar Schotland bekend om is: het Stirling Castle, waar we op eigen gelegenheid rond konden lopen en na de lunch via een mooie tocht door het Schotse landschap een boottocht hebben gemaakt over het Loch Katrine. Dit alles onder prima weersomstandigheden.

De volgende ochtend vertrokken we vroeg om naar Inverary Castle te gaan. Een imposant kasteel waar we een rondleiding kregen met een enthousiaste gids, die ons vertelde over de geschiedenis van het kasteel met haar collectie antiek en schilderijen. Daarna naar het dichtbijgelegen Inverary, een leuk

stadje om te bezoeken, maar er was helaas weinig tijd omdat hier ook de lunch was voorzien.

Dus na een korte stop door naar Oban, aan de Schotse westkust voor een verblijf van 2 nachten in het Royal Oban hotel.

Een oud hotel, centraal gelegen hotel maar helaas waren hier met name de 1 persoonskamers ver beneden peil. De nodige inspanningen werden verricht om toch een passende oplossing te vinden.

Door een aangekondigde storm op zee kon de volgende dag de excursie naar de eilanden Mull en Iona helaas niet doorgaan. Menigeen had niettemin besloten de overtocht naar Mull op eigen gelegenheid te maken, terwijl anderen de tijd namen om het plaatsje Oban verder te verkennen.

Als een kleine “pleister op de wond” voor deze tegenvaller besloot de reisbegeleiding om bij het diner een glaasje wijn aan te bieden.

De volgende ochtend vertrokken we al weer vroeg voor een ingelast bezoek naar het Glennfinnan viaduct waar precies om 10.30 uur de stoomtrein over het viaduct rijdt, bekend van de Harry Potter films. Helaas kwam door dit ingelaste bezoek de rest van het programma enigszins in het gedrang. De stop in Fort William en de lunchpauze in Fort Augustus, het sluizen stadje, werden door de meesten niet gewaardeerd. Hierna door naar ons eindelijke doel van die dag: het mystieke Loch Ness met een bezoek aan de ruïne van Urquhart Castle. De avond brachten we door in Newtonmore; prima kamers, goed verzorgd avondeten en ontbijt.

Verder richting Edinburgh met onderweg nog twee stops die zeer de moeite waard waren. Te beginnen bij Blair Castle, een werkelijk prachtig kasteel, hetgeen gedeeltelijk nog bewoond wordt in een sprookjesachtige omgeving en met dito tuin. Daarna op veler verzoek (met name de dames) een bezoek aan the House of Bruar, een soort chique outlet van Schotse kleding en andere Schotse snuisterijen. Met dank aan de chauffeur hebben we dit onderdeel kunnen toevoegen aan het programma. Hetgeen nog

een bezoek aan het stadje Pitlochry inhiel. Een leuk, typisch Schots stadje met een mooi centrum, een bekende whisky stokerij en een oude molen/annex restaurant.

In de namiddag vertrok de bus weer om ons naar het laatste adres te brengen, hotel Cairn in Bathgate, helaas wederom een eind buiten Edinburgh gelegen.

Maandag, de voorlaatste dag van ons verblijf in Schotland bezoeken we dan uiteindelijk Edinburgh met allereerst een stadstour o.l.v. Nederlandstalige gids. In de namiddag voldoende tijd om de stad verder te verkennen. Er was veel te beleven in Edinburgh, aangezien er ook een groot cultureel festival gaande was. Daarnaast overal straatartiesten op de "Royal Mile". Maar uiteindelijk was ons doel om de befaamde Military Tattoo te bezoeken als afsluiting van onze reis. Het was dan ook echt een hoogtepunt en met 8000 aanwezigen konden we genieten van prachtige optredens van bands uit diverse landen en natuurlijk de Schotse doedelzakspelers. Het werd ook echt een latertje want voordat al deze mensen het plein voor het kasteel weer verlaten hebben en ook wij weer in de bus zaten, was het al middernacht. Maar het was de moeite waard.

Ook aan deze mooie reis komt toch een einde en moesten we om 10.00 uur de koffers gepakt hebben om van ons hotel in Bathgate richting Newcastle te rijden voor de overtocht naar IJmuiden. Onderweg werd gestopt bij een winkelcentrum/tankstation in Jedburgh. Een ongelukkige keuze, want Jedburgh centrum daarentegen bleek na enig online onderzoek door reisgenoten de moeite waard om te bezoeken.

Helaas was dit één van de punten waar het deze reis aan ontbrak: een deskundige reisleader. We hebben daardoor de nodige informatie gemist tijdens het rijden door een omgeving waar zoveel over te vertellen valt. In plaats daarvan werd uw PVGE reisbegeleiding regelmatig gevraagd informatie op te lezen uit eerder uitgeprinte informatie over de te bezoeken kastelen.

Aangezien er op deze reis geen gebruikelijk afscheidsdiner plaatsvond was het plan om tijdens het diner aan boord nog een glas wijn aan te bieden namens de reiscommissie en het glas te heffen op een moeizame maar toch mooie reis door het prachtige Schotland. Dit ging helaas niet zonder slag of stoot in het restaurant aan boord, maar uiteindelijk is het toch gelukt en hebben we kunnen proosten op een gezellig samenzijn.

Dat alles heeft ons doen besluiten een enquête te houden onder de deelnemers om te kijken wat er niet goed was en waar we meer op moeten letten en dus verbeteren.

Maar ook wat wel goed was, want uiteindelijk was het toch een prachtige reis met vele hoogtepunten en als topper en afsluiter natuurlijk de Tattoo in Edinburgh.

Wij blijven ons best doen om dingen te verbeteren waar mogelijk en danken iedereen voor de gezelligheid met elkaar en hopen jullie op een volgende reis weer te mogen begroeten.

Stephan en Corry  
(Reisbegeleiders)