

Verslag van ons dagje buitenschilderen in 2023



Elk jaar hebben wij een schilderles buiten in de natuur en maken daar een gezellige dag van. Vorig jaar was dat bij de Watermolen van Opwetten. Dit jaar was dat in het Baron van Hardenbroekpark tegenover het Gemeentehuis met een fraai groen landelijk uitzicht.

Op 4 oktober een frisse maar zonnige dag begonnen we met koffie en zelfgemaakte appeltaart. Daarna konden we aan de slag met advies van Nellie om een mooi schilderstuk te maken met de natuur erin verwerkt.

Na de uitgebreide lunch gingen we verder met onze schilderactiviteiten, waarbij we behalve het verwerken van groen, bloemetjes en takjes ook nog extra bindmiddel en wat foto's toevoegden voor speciale effecten.

Als afsluiting dronken we gezamenlijk nog iets. Al met al een heel geslaagde en gezellige dag.