

Workshop Paasbloemstuk

Op donderdagavond 30 maart ruik je bij binnenkomst de bloemen al die Ron en Geert van bloemsierkunst "de Boterbloem" hebben meegenomen. De tafels staan al in een werkopstelling en voor iedereen staat de basis klaar.

Na een kopje koffie of thee gaan we al snel aan het werk. De deskundige bloemisten leggen laten eerst het voorbeeld zien en leggen daarna stap voor stap uit wat er gedaan moet worden. We beginnen met mos. Samen met het water in het steekschuim zorgt dit ervoor dat we lang van ons bloemstuk kunnen genieten.

Dan volgt de rest van de groene basis met palmtakken.

Daarna begint het knutselwerk van mooie takken die gebogen worden en met rafia worden vastgezet. En dan gaan de bloemen gestoken worden: allemaal in het wit, Om te beginnen zetten we Zuiderwindlelies in het midden. Ron en Geert leggen uit dat deze lelies bloemistenverdriet genoemd worden, omdat ze wel erg lang mooi blijven.

Daarna volgen chrysanten, witte druifjes en tulpjes. Tenslotte de finishing touch met lichtgroene eieren.

Tussendoor genieten we van nog een kopje koffie of thee dat aan tafel gebracht wordt. Want iedereen is helemaal in de flow van het creatieve proces en er wordt geen tijd genomen om te pauzeren.

Het resultaat is dat er bij 23 leden van KBO en PVGE tijdens de Paasdagen een prachtig bloemstuk staat te pronken.

En wij, Petra (KBO) en Henriette (PVGE) kijken terug op een zeer geslaagde samenwerking, zowel met elkaar als met Ron en Geert. Wat ons betreft zeker voor herhaling vatbaar.

